

**Stapdriedaagse Tongeren met pelgrimsgebeuren
rond Evermarus in Rutten
Compostelagenootschap - Afdeling Limburg
29, 30 april en 1 mei**

VLAAMS COMPOSTELAGENOOTSCHAP



VOOR EEN BETERE TOCHT

Aanleiding

In 2018 viert Rutten (Tongeren) het 1050-jarig bestaan van de Evermarusfeesten. Centraal hierin staat het mysteriespel over Evermarus die met zijn gezellen op de terugtocht van Compostela in Rutten vermoord werd (volgens de legende rond 800). Jaarlijks wordt dit herdacht op 1 mei met het opvoeren van een martelarspel. Sedert 2017 is dit gebeuren erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed van Vlaanderen.

Omdat dit de enige traditie in Vlaanderen is die met Compostela te maken heeft, organiseert de afdeling Limburg in 2018 een driedaagse waarin we én de streek rond Tongeren verkennen én aan de 1 mei-Evermarusfeesten deelnemen.

Programma

Start: op zondag 29 april 2018 om 10.15 uur in 'Café De 3de Helft', Jaminéstraat 23 in Tongeren.

De koffie wacht! De bagage wordt 's avonds van daar naar de jeugdherberg gebracht. Het beginuur is afgestemd op treinen vanuit Brugge-Gent-Brussel-Leuven (A: 10.12 uur) en Antwerpen-Hasselt (A: 9.47 uur). Een herkenbare Compostelaverantwoordelijke staat in het station (van 9.45 uur tot 10.12 uur).

Einde van het programma: dinsdag 1 mei om 18 uur aan het station. De trein in beide richtingen vertrekt om 18.13 uur.

Concreet

Zondag 29 april: We wandelen door De Kevie, het natuurgebied aan de Jeker, om dan via het oude centrum van Tongeren en de Romeinse wallen naar het natuurgebied Beukenberg, het vroegere aquaduct, te stappen. Zo maken we kennis met de natuur rond de stad en krijgen we zicht op en uitleg over de Romeinse en middeleeuwse troeven van Tongeren. We stappen een 17-tal km. Daarna installeren we ons in de jeugdherberg waar we 's avonds ook eten. Met een verdere kennismaking en pelgrimsverhalen in café 'De ware Jakob' is de avond goed gevuld.

Praktisch: start in wandelkledij, eigen lunchpakket met drank meebrengen, avondmaal in de jeugdherberg.

Maandag 30 april: Een hele dag stappen we in de natuur, deels langs de Via Limburgica, deels langs wandelpaden. We ontdekken het glooiende Haspengouwse landschap met zijn weidse uitzichten, hier en daar fruitbomen met hopelijk nog bloesems, prachtige kastelen, al dan niet met vijvers errond, en natuurlijk ook kleine kerken en kapelletjes. Onze picknick eten we onderweg op. We stappen een 25-tal km. 's Avonds eten we in de stad. We krijgen uitleg over Evermarus en de feestelijkheden in Rutten.

Praktisch: ontbijt in de jeugdherberg, picknick van de jeugdherberg, avondmaal in de stad.

Dinsdag 1 mei: We wandelen langs onze eigen Via Limburgica naar Rutten, dus richting Compostela. In Rutten nemen we als groep 'Vlaams Compostelagenootschap – afdeling Limburg' deel aan de indrukwekkende Evermarusprocessie door het typische Haspengouwse dorp. Picknick in Rutten. Er is tijd om daar de tentoonstelling 'Pelgrimeren naar Compostela' te bekijken. Om 14 uur begint het historische Evermarusspel. Langs het Evermaruspad keren we terug naar Tongeren. We zullen die dag een 16 km gestapt hebben.

Praktisch: ontbijt in de jeugdherberg, picknick van de jeugdherberg, voor iedereen: Evermarusfolder met de route en achtergrondinformatie. **We stappen met onze rugzak en schelp.**

Informatief

- Kostprijs 'all-in': 100 euro. – Inbegrepen: koffie bij onthaal, verblijf in de jeugdherberg (2 overnachtingen), 2 x picknick (de eerste dag breng je zelf je picknick en drank mee), 2 x warme maaltijd 's avonds.
- Inschrijven: zo snel mogelijk (voor de reservatie in de jeugdherberg) via mail naar afdelinglimburg@compostelagenootschap.be, met vermelding van naam, lidnummer, eventueel dieet/vegetarisch. De inschrijving is pas definitief na het storten van 100 euro op de rekening BE66 9730 5916 1243 van Compostelagenootschap Afdeling Limburg. Uiterste datum: 5 april 2018.
- We logeren in de jeugdherberg 'Begeinhof': lakens en dekens zijn er, toiletgerei en handdoeken zelf meebrengen.
- Kledij enz.: bekijk het weerbericht. Weet dat het wel eens bergop kan zijn, dat het op sommige stukken nat is, en dat op andere stukken de wind en de zon vrij spel hebben en dat we in de natuur picknicken.
- We dragen, zeker op 1 mei, onze **rugzak-met-schelp**
- Kom je met de wagen? Advies: parkeer in de buurt van de Maastrichtersteenweg en Blaarstraat (= achter station) of op de parking aan de Velinx, Dijkstraat (1,3 km, maar dichterbij de jeugdherberg). Kom tegen 10.15 uur naar het verzamelpunt 'De 3de Helft'.

Wil je dit programma slechts gedeeltelijk volgen, neem dan via mail contact op met Jean Nelissen, plaatselijke tochtverantwoordelijke, met je concrete vraag. We bekijken wat mogelijk is.

j.nelissen@telenet.be

Egfried Grauls - Jean Nelissen - Riet Van Cleuvenbergen