

PELGRIMEREN NAAR SANTIAGO DE COMPOSTELA - Infodag

Op pelgrimstocht gaan is 'loslaten', al wat je bindt achterlaten: mensen en dingen, geliefden en herinneringen. Een pelgrim is aan zichzelf overgelaten en laat zich helpen door de 'goedheid' van andere mensen, vreemden. Een nederige ervaring! Het is een ontdekkingstocht naar wat in je leeft en wat je aankunt, naar waar je faalt en jezelf tegenkomt. Maar pelgrimeren is ook vreugde ervaren om wat je bereikt hebt. Het is ingrijpend, door de diepe emoties in de natuur, onder de mensen of alleen op de Meseta: een stipje tussen hemel en aarde.

Het is goed om je voor te bereiden op deze tocht, de steun te voelen van pelgrims die je voorgingen en praktische tips te krijgen, opdat je tocht zijn doel kan bereiken.

En er zijn vragen: Welke weg volg ik? Waar vind ik een bed 's avonds? Welke rugzak past mij? Wat is een geloofsbrief, en een stempelboekje, en waartoe dienen ze? Wat houdt een lidmaatschap van het Vlaams Compostelagenootschap in? Wordt het een avontuur, een spirituele tocht of een reis langs historie en kunst?

Zo veel vragen en nog veel andere worden beantwoord door ervaren pelgrims.

Zaterdag 16 december, in Brugge. Campus ZoWe verpleegkunde, Barrièrestraat 2d, 8000 Brugge

De campus is gemakkelijk bereikbaar en ligt op 300 m van de achterzijde van het station, uitgang richting St.-Michiels. De wegbeschrijving is terug te vinden op de website van de school. Ga hiervoor naar <https://www.zowe.be/nl> en click op contact.

10.00 u. Onthaal en registratie

10.30 u. Verwelkoming en voorstelling van het Genootschap met ppt

11.30 u. Getuigenis van een pelgrim

12.15 u. Lunch, met meegebrachte picknick, drank ter plaatse te verkrijgen

13.15 u. Hoe organiseer ik mijn tocht? Sessies voor stappers en fietsers

14.00 u. Thematafels: informeel, alle vragen worden beantwoord

De boekenstand: inkijken en kopen.

Napraten kan in de bar tot 17.00 u.

Inkom: gratis, maar graag een seintje voor 10 december naar afdelingbruggekust@compostelagenootschap.be of schrijven naar: Alex Cusse, Woestinestraat 35, 8340 Sijsele - 0479 07 07 91 of 050 35 99 74
Te vermelden: naam, voornaam, 'fietser' of 'stapper'.