

Vlaams Compostelagenootschap: visie 2020

Het Vlaams Compostelagenootschap is een broederschap die de waarde van het **pelgrimeren** centraal stelt. De historische pelgrimsweg naar Santiago de Compostela is onze inspirerende focus, als archetype van de pelgrimsweg. Pelgrimeren is voor ons op zoek gaan naar de diepere waarden van ons leven en betekenis ervaren, op het ritme van de voeten en benen. Pelgrimeren maakt voor de zoekende mens deel uit van een hedendaags zingevingsproces. De pelgrim loopt over historische pelgrimswegen, bezielt en geïnspireerd door het duizendjarig cultureel en spiritueel verhaal van talloze voorgangers. Vanuit zijn persoonlijke geschiedenis komt de pelgrim tot *reflectie* over de dingen des levens. De overgave aan de weg zelf, de traditie, de tekens, de rituelen, authentieke ontmoetingen, het alleen zijn en het samen verbonden zijn onderweg, brengen de pelgrim tot een bijzonder intense *introspectie*. De onderdompeling in de natuur en de zintuiglijke ervaringen die hierbij gepaard gaan, zorgen voor een intensifiëring van de gevoelens en een manifeste spirituele ontvankelijkheid. Deze unieke beleving wil de pelgrim blijven her-inneren en er anderen voor begeistere!

Het VCG wil een zo breed mogelijke groep mensen het pelgrimeren laten **beleven**. We willen toekomstige pelgrims op weg helpen om van hun tocht een unieke ervaring te maken, in een sfeer van ontmoeting en respect. Daarom hecht het genootschap veel belang aan goede informatieverstrekking waarbij de focus ligt op de Jakobswegen. De aandacht gaat zowel naar logistieke (wegen, verblijfsaccommodatie, het fysisch onderweg zijn), als naar psychologische, culturele en spirituele aspecten. Centraal staat steeds de eigen persoonlijke ervaringstocht van de kandidaat-pelgrim, die we, met veel respect, willen versterken, verdiepen. De ontmoeting met ervaren pelgrims en met andere kandidaat-pelgrims op infodagen en in een infopunt wekt vertrouwen en brengt (h)erkenning en begeestering. Rituelen, zoals een pelgrimszegen, werken verbindend, zowel onderling als met het thuisfront.

Het VCG wil ook een unieke ontmoetingsplaats zijn waar de pelgrimservaring kan **herbeleefd** en verdiept worden. Algemene feestactiviteiten zoals de pelgrimszegen, het feest van de Heilige Jacobus of de terugkomdag zijn belangrijk om iedereen tot de grote pelgrimsfamilie te laten behoren en het eigen pelgrimsvuur brandend te houden.

Op laagdrempelige afdelingsactiviteiten kunnen de pelgrims het eigen verhaal kwijt, anderen enthousiasmeren en geïnspireerd raken door andermans ervaringen, in respect voor elkaar en ieders heel persoonlijke beleving.

De waarde van het **pelgrimeren** en de klemtoon op **beleven** en **herbeleven** staan ook centraal in andere werkingsaspecten van het genootschap. Het tijdschrift, de website en andere communicatiemediën zijn essentiële middelen voor informatie, verdieping en werving. Vormingsactiviteiten kunnen versterkend werken.

Het genootschap wil ook zijn stem laten horen binnen het brede netwerk van verwante verenigingen en optreden als erkende gesprekspartner over pelgrimeren in de Vlaamse erfgoedsector.

De volledige werking van het genootschap wordt geschraagd door vrijwilligers die de bezielende pelgrimservaring willen blijven uitdragen en zo aan de grote pelgrimsgemeenschap kunnen geven wat ze onderweg zelf ontvangen hebben.