

# TERUGKOMDAG\_

Oud-Heverlee, zaterdag 24 november 2018

Mooie ervaringen moet je kunnen delen. Dat kan op de terugkomdag waarop je in een aangename sfeer medepelgrims en 'thuisgebleven' partners kan ontmoeten. Een dag om de heerlijkheden van je tocht nog eens op te warmen. Een dag om te luisteren naar de verhalen van zowel medepelgrims als van de partners die van op afstand de tocht hebben moeten meemaken.

## Programma

9.00 u. Warm onthaal met koffie en thee

10.00 u. Welkomstwoord van de Voorzitter  
Stemmingsmoment

10.15 u. Keuze uit:

- **Spirituele boswandeling**

In kleine wandelgroepen delen we onze pelgrimservaringen.

- **'Mijmeringen'**

Jan de Proft verstaat de kunst om ervaringen in een krachtige, beeldende en poëtische taal te vangen. In deze 'Mijmeringen' put hij uit zijn jarenlange pelgrimsverleden en reflecteert hij op zijn relatie met de natuur, de plaatsen en mensen die hem dierbaar zijn, op zijn relatie met God. Unieke pelgrimspoëzie geschreven onderweg. Met prachtige foto's van Nico Bringmans.

- **'Het verhaal van de pelgrim en zijn thuisblijver(s)'**

Pelgrim en Penelope? De thuisblijver is méér dan de mythische Penelope waarvan enkel gezegd wordt dat zij geduldig wacht tot haar man Odysseus van zijn lange tocht weerkeert. Net zoals de pelgrim heeft ook de thuisblijver zijn/haar verhaal, een verhaal dat al begint bij de voorbereiding van de pelgrimage, doorloopt met de tocht van de pelgrim en ook daarna nog zijn vervolg heeft. Het is een verhaal over een ervaring die ánders is dan die van de pelgrim, maar soms even diepgaand is, zodat ook voor de thuisblijver er een vóór en een ná de tocht is. Het getuigenis van een koppel – een pelgrim én een thuisblijver – is de aanzet om samen ervaringen en verhalen te delen.

- **'De ware Jakob'**

Ervaringen, foto's ... uitwisselen.

12.00 u. Soep en eigen of bestelde picknick  
Uitreiking herinneringstegel 2018

13.45 u. Keuze uit:

- **'De waarden van de camino'**

Gastvrijheid, solidariteit, duurzaamheid, diversiteit, spiritualiteit ... zijn enkele van de waarden die veel pelgrims tijdens hun camino ervaren. Geldt dit ook voor jou? In een interactieve bijeenkomst gaan we met elkaar proberen deze vraag te beantwoorden. Ook vragen we ons af of pelgrims ná hun camino deze waarden anders zijn gaan beleven en in praktijk brengen.

Een uitgelezen mogelijkheid voor pelgrims die diepgang zoeken en dat met medepelgrims willen delen.

- **Wandeltocht naar Vaalbeek**

Onder leiding van Rik Nys wandelen we naar La Foresta in Vaalbeek. Halfweg worden we ontvangen in Pro Arte Christiana waar minderbroeder-beeldhouwer Rik Van Schil uitleg

zal geven over zijn sobere en krachtige beelden, geïnspireerd op het leven van St.-Franciscus.

Meer info: <http://www.franciscaansleven.be/beeldhouwer-rik-van-schil.html>. Deze activiteit kan uitlopen tot ongeveer 16.30 uur.

- **De jonge pelgrim aan het woord**

Enkele jongeren vertellen kort over hun camino: een jongere die met zijn ouders op pad ging, een andere die alleen vertrok en twee of drie jongeren (en hun begeleider) die met de school naar Santiago gingen. Een moderator stelt wat vragen en nodigt hen uit om iets te vertellen over hun ervaringen. Daarna kunnen alle aanwezigen samen (of in groepjes) in dialoog gaan en elkaar echt ontmoeten. Een unieke kans voor iedereen om kennis te maken met de camino-ervaring van jongeren.

- **Café 'De ware Jakob'**

Ervaringen, foto's ... uitwisselen.

16.00 u. Einde

Tussendoor is de pelgrimswinkel open en kan je al een voorraad nieuwe dromen openvouwen.

**Praktisch:**

- Plaats: Klooster Don Bosco, Don Boscolaan 15 (voor gps'ers: best 'Kloosterdreef' opgeven), 3050 Oud-Heverlee. Dit is vlak bij de Waversebaan.
- Openbaar vervoer: buslijn 337 Leuven-Waver. Vertrek Leuven-Station: 8.11 u.; 9.15 u. of 10.11 u. Reistijd: 17 minuten. Afstaphalte: Don Bosco. Om terug naar het station te rijden zijn er bussen om 16.32 u. en 17.32 u.
- Deelname: € 5. (Met lunch: € 11). Over te schrijven op rekening BE06280056200322 van het Vlaams Compostelagenootschap.
- Inschrijven doe je met het inschrijvingsformulier (zie link; ook beschikbaar op de website van het Genootschap) dat je ten laatste tegen 18 november per e-mail verstuurt naar [terugkomdag@compostelagenootschap.be](mailto:terugkomdag@compostelagenootschap.be). Je kan het formulier ook opsturen naar Herman Troukens, Kriesberg 52, 3221 Nieuwrode (Holsbeek). Pas na ontvangst van het formulier en na overschrijving van het verschuldigde bedrag ben je effectief ingeschreven.