

*Laat mij met de ogen van een kind verwonderd kijken
naar de sterren aan de horizon, als lichtpuntjes op mijn weg
Laat mij met de oren van een kind vol ontzag luisteren
naar de hemelse stilte die mijn diepe ziel beroert
Laat mij met de smaak van een kind heerlijk proeven
van het brood dat ik liefdevol deel met mijn tochtgenoot
Laat mij met het hart van een kind vreugde voelen opborrelen
om de verbondenheid die ik ervaar met mensen en natuur
Laat mij met de kwetsbaarheid van een kind
voelen hoe ik gedragen word door de mensen van wie ik hou
Wil mij zegenen en bewaren, God,
Zodat mijn leven een zegen mag worden voor anderen*