

Pelgrimszegening in de (parochiale) gemeenschap individueel * in groep algemeen...

Vele pelgrims kunnen door deze bizarre tijden hun 'droom-richting-Compostela' (nog) niet waar maken. We ervaren dat **onze gemeenschappelijke pelgrimszegen** erg gewaardeerd (en nu gemist) wordt. Deze viering vond al jaren lang plaats in **de kathedraal te Mechelen**. Telkens in het voorjaar, nét voor de eerste pelgrims zouden vertrekken, hierbij werd ook een gestructureerd ontmoetingsmoment georganiseerd.

Voor hen die dit jaar tóch pelgrimeren en verlangen om zich vanuit een bemoedigende pelgrimszegen te laten 'zenden', biedt het Vlaams Compostelagenootschap enkele modellen van (individuele) pelgrimszegen aan. Hiermee kunnen toekomstige pelgrims dan (zélf) aan de slag in hun lokale (parochiale) gemeenschap. Met dit materiaal kan men op een creatieve doordachte wijze een mooie viering opstellen !

Een 'eigen' pelgrimszegen vragen en organiseren opent **nieuwe kansen** - sommigen dachten er misschien nooit aan - voor anderen wordt het iets concreets om tóch hun zegen te krijgen. Het worden kansen van verbondenheid én voor familie, vrienden, de achterban, én voor een parochiale gemeenschap.

Concreet:

- De concrete pelgrim vertelt aan de lokale parochiepriester of pastorale werk(st)er over zijn plan om als pelgrim naar Compostela te trekken en vraagt naar een pelgrimszegen in een parochiale viering.
- Dit zegeningmoment kan op het einde van de weekend-viering heel bescheiden gebeuren, het kan geduid worden in de homilie, de pelgrim zelf kan getuigen, eventueel vertellen over zijn motivatie (en/of goede doel).
- Het biedt zoveel kansen om het pelgrimeren ter sprake te brengen, kansen om de pelgrim te dragen (vooraf-tijdens-nà de tocht) immers "als pelgrim ben je immers nooit alleen onderweg".
- De pelgrim wil niet de held zijn, maar in alle bescheidenheid zijn droom 'delen' met anderen.

Rituelen:

- Symbolen: rugzak - geladen pelgrimsfiets - stok - schoenen - schelpen - takkenbosje - kaars - steentje
- Zegening door handoplegging - omhangen van de schelp
- Het verloop van de viering en/of het pelgrimsgebed kan voor iedereen op flyer komen ...
- Het pelgrimsgebed kan aan de achterban gegeven worden, om 's avonds thuis (verbonden) te bidden, terwijl de kaars van verbondenheid brandt ...
- Het verhaal van het takkenbosje kan verteld worden en als symbool gegeven aan de achterban.
- Er zijn stemmingsliederen * beeldmontages, ...

Model - Mogelijks verloop/structuur van een viering:

(keuze om zelf samen te stellen ...)

Inleiding:

- duiding door voorganger
- getuigenis

Stemmingsmoment:

- tekst ivm pelgrimeren
- pelgrimslied (Enya / Amanda Strydom)

Gebed:

De voorganger en de gemeenschap

Zegening:

- de schelp / fiets / rugzak / takkenbosje / kaars ...
- de pelgrim (met handoplegging)

Slotgebed:

- de pelgrim bidt het 'pelgrimsgebed'

Slotwens:

- Buen Camino

